

Bästa Taube-vänner!



Snödroppar, vintergäck och krokus..

Koltrast och den lilla sången tittit, tittit = talgoxe. Behöver jag säga mer? **VÅR!!!**

I Sällskapet har vi startat med årsmötet den 20 februari. Mer om det längre ner i bladet.

Vi har haft en idégrupp som har arbetat med att kläcka idéer om framtida aktiviteter. Vi har därefter vaskat fram några, som vi tänker genomföra under detta verksamhetsår. Vi tar tacksamt emot förslag till aktiviteter om du har någon idé. En aktivitet som vi absolut inte vill missa, är "Taube på något sätt". Det är ett populärt koncept då vi tar med "ost, bröd och lantvin i en korg". I alla fall enligt Evert Taube själv när han besökte Colla Bellas höjd.

Siv Vigstrand valde att avsluta sitt styrelseuppdrag. Vi tackar Siv för allt hon har ställt upp med och genomfört i styrelsen. Samtidigt hälsar vi Charlie Stjernström välkommen.

Slutligen hoppas vi i styrelsen att ni vill fortsätta att vara medlemmar i vårt sällskap. Det är hög tid att betala nu. Bankgiro och vad det kostar ser du nedan.

Karin Hanström

Årsmöte 20/2

Som sig bör inleddes årsmötet med påföljande välkomstdrink och därefter avverkades förhandlingarna.

Efter dessa fick våra nya hedersmedlemmar diplom på att de nu är hedersmedlemmar i vårt Sällskap. Siv Vigstrand avtackades också efter många år i styrelsen.

Kören sjöng fyra sånger under tiden förrätten serverades.

Till kaffet var det dags för underhållning. Denna gång var det Stefan Lindhe som



stod för denna. Han var en positiv överraskning, som jag hoppas vi kan anlita vid kommande träffar. I alla fall tycker jag det.

Slutligen var det också det traditionella lotteriet, arrangerat av Göran D Svensson,

Medlemskap 2015

Nu är det dags att förnya medlemskapet. Har du fortfarande inte gjort det så uppmanar vi dig att göra det nu. Vi vill naturligtvis se dig som medlem även fortsättningsvis och motser gärna din betalning. Medlemsavgiften 150:-/person och år kvarstår. Du betalar till **bankgiro 554-3384**.

Ny ledamot i styrelsen

Siv Vigstrand valde att lämna sin post i styrelsen. Istället valdes Charlie Stjernström in som ledamot. Charlie är född och uppvuxen i Malmö och är pensionerad byggnadsingenjör. Arbetade före pensioneringen, 2005, som egen företagare inom byggmaterial- och byggbranschen. Förutom intresse för Evert Taube ägnar han sig åt teckning, målning, träslöjd, inredning och övrig konst och kultur.

Styrelsen 2015

Styrelsens sammansättning för detta verksamhetsår ser ut som följer:

<i>Jan Erikson</i>	<i>ordförande</i>
<i>Karl-Erik Holm</i>	<i>vice ordförande</i>
<i>Lars Närvall</i>	<i>kassör</i>
<i>Göran Eklund</i>	<i>sekreterare</i>
<i>Karin Hanström</i>	<i>ledamot</i>
<i>Mari-Ann Nilsson</i>	<i>ledamot</i>
<i>Solveig Ohlsson</i>	<i>ledamot</i>
<i>Charlie Stjernström</i>	<i>ledamot</i>

Föreningstelefonen

Som nämnts lämnade Siv styrelsen och därmed också jobbet med ansvaret för föreningstelefonen som bland annat innebär att ta emot anmälningar till våra aktiviteter.



Solveig Ohlsson kommer fortsättningsvis få prata med alla medlemmar. Hon tar emot anmälningar till aktiviteterna.

Solveig har telefonnummer 0733 - 12 25 09.

Verksamhetsplan 2015

- **Gitarrkurs** – se nedan
- **Caféträffar** – se nedan
- **Utflykt till Åhus** – se nedan
- **Taubespelen** – se nedan
- **Allsångsträff** – troligen på Handikappbandet. Vi återkommer om detta.
- **Taube "på något sätt"**. Till hösten.
- **Rönnerdahl drömmar**

Detta är vad styrelsen föreslår. Saknar du någon aktivitet tar vi tacksamt emot förslag. Kontakta Solveig och säg vad du tycker!

Gitarrkurs

Som vi nämnde på årsmötet planerar vi en gitarrkurs för nybörjare under våren. Det blir 10 gånger à 60 minuter. Pris 2 000 kronor. Den arrangeras genom Folkuniversitetet och lärare blir Göran Sergel. Är du intresserad, kontakta Karin Hanström, 0763-47 41 70 och anmäl dig. Begränsat antal platser. Vi återkommer till er som är intresserade med tid och plats för kursen.



Café-träffar

Vi har en ny programpunkt. Vi ska försöka genomföra träffar på stadens caféer då vi träffas, fikar och sjunger. Här kan vara allt från att bara träffas för socialt umgänge till trubadurafnär, föredrag... och naturligtvis allsång. Vi återkommer med tid och plats framöver.



Rönnerdahl drömmar

Sällskapet har sitt sånglustspel, Rönnerdahl drömmar. Detta är ett samarbete med kören, som klär ut sig till Evert Taubes figurer i visorna och framträder tillsammans med Taubekapellet. Ansvariga och initiativtagare till detta sånglustspel är Jan-Åke Åkerlund och Karin Nord-Åkerlund. Vi undersöker för närvarande lämpliga ställen att genomföra det på. Har du själv tips om någon plats där vi kan spela detta mycket trevliga spel, kontakta oss.

Hedersmedlemmar

Som vi tidigare berättat har vi utnämnt Sven-Bertil Taube till hedersmedlem i vårt Sällskap.. Denna utnämning skedde på vår resa med Siljaline och Stockholmssällskapet i augusti förra året.

På årsmötet i februari utnämnde vi ytterligare två hedersmedlemmar.

Det är **Jan Omfors**.

Jan var med och startade Sällskapet 1996 och var vår förste ordförande.

Håkan Lundh, som också blev hedersmedlem, var vår andre ordförande. Håkan, som underhåller oss då och då med sång till gitarr. Under flera år upplät han också sitt sommarhus i Peppinge, där vi hade viseftermiddag under somrarna.

Ytterligare ett diplom delades ut. Det gick till **Göran D. Svensson** som varit hedersmedlem under många år. Göran, som ni känner till, håller i våra lotterier och ser till att det finns fina vinster. Han är också Sällskapets arkivarie.

Nu har då Taubesällskapet i Skåne fyra hedersmedlemmar.



Utflykt 15 juli

Sommarens utflykt kommer att gå till Åhus. Det blir onsdagen den 15 juli. Vi åker i buss. Kören passar på att ha en konsert i Åhus kyrka. Vi kommer att besöka bränneriet i Åhus och äter lunch på någon av pråmarna i hamnen. Visst låter det väl kul? Vi återkommer om pris och när anmälan skall ske. Men, boka in det i almanackan!!



Taubespelen 12 juni

Årets TaubeSpel blir en resa genom Taubes liv med hjälp av hans visor och prosa. Under föreställningen



som är på tre timmar inklusive paus blandar artisterna gammalt med nytt, skrönor med sanningar och skratt med tårar. Och inte minst sina, ibland minst sagt komiska, relationer till Evert Taube och hans visor. Finns intresse för resa till Taubespelen, så ordnar vi det. Är inte intresset jättestort kan vi hänvisa till någon researrangör som ordnar resor dit.

Se mer info på hemsidan: www.taubespelen.com

Kontakta Solveig om du/ni är intresserade!

Körstafett

Om du är minsta intresserad av att lyssna till körsång så ska du bege dig till **Katrinetorps Gård den 1 maj, klockan 11-17**. Kan man



inleda våren med något härligare än körsång? Flera körer är engagerade att sjunga in våren. Inte minst vår egen kör deltar i detta arrangemang.

Taubekören

Kören kommer den 19 april att ställa upp och göra en inspelning. Denna kommer sedan att utgöra körens reklampelare. Dels att finnas på hemsidan och dels, vid behov, att delas ut till de som är intresserade av att engagera kören.



Man har redan avverkat en konsert. Det var i Husie församlingshem inför en fullsatt lokal.

Framöver är det flera konserter inbokade.

Karl-Erik Holm, som även är Sällskapets vice ordförande, lägger ner ett stort arbete i att boka in konserter. Kören arbetar hårt med att föra Evert Taubes kulturarv vidare. Önskvärt vore dock att vi kunde fånga en yngre publik också. Det jobbar både Sällskapet och Kören för.

De i dagsläget inbokade konserterna är:

- 30 april – Bellvue Park i Malmö
- 1 maj – Körstafett på Katrinetorps Gård
- 6 juni – Konsert på Tuppen, kl. 13.00
- 15 juli – Åhus kyrka – se utflykt, kl. 18.00
- 26 juli – Brösarps kyrka, kl. 19.00
- 1 augusti – Hamnfestivalen i Limhamn, kl. 12.00
- 9 augusti – Katrinetorps Gård

Utöver konserterna kommer kören att hålla sitt årligen återkommande körseminarium i Skåne-Tranås. Det blir helgen den 30-31 maj. Då finns slipar man sommarens repertoar.

Kören välkomnar också kören i Stockholms-sällskapet den 9-10 juni då man kommer att göra en resa tillsammans till Lübeck.

Evert Taube - 125 år

Evert Taube föddes den 12 mars 1890 - för 125 år sedan.

När Evert Taube föddes, som fjärde barnet i en skara som blev tretton syskon, var familjen bosatt på ön Vinga utanför Göteborgs hamninlopp.



Föräldrarna var Carl Gunnar Taube (1853-1945) från Bygdeå i Västerbottens län och Julia Sofia Jacobsdotter (1862-1947) från Strömstad.

Evert Taube föddes klockan fem på morgonen i ett hus vid foten av berget Otterhällan i Göteborg, med adress Stora Badhusgatan 7/Bryggaregatan, det så kallade *Keillerska huset* (rivet 1969), där hans farfar hade sitt hem. Evert konstaterades först vara dödfödd och lades därför undan på ett bord, men när doktor Silfverskiöld kom för att skriva dödsattesten upptäckte han att det fanns liv i den lilla kroppen. Sin första sjöresa gjorde Evert Taube till Vinga - bara sju dagar gammal - med bogserbåten *Arthur* från Röda Bolaget, under skeppare Gustafssons befäl.

Som tidigare meddelats har Taubesällskapet ett bankgiro för inbetalning av medlemsavgiften.
Bankgirot är: **554-3384**

Glad Påsk!

