

Bästa Taube-vänner!

Vilken sommar vi har haft! Vissa dagar har man nästan inte kunnat vara utomhus. Håller ni inte med? Fast varför ska man klaga? Det kunde ju ha regnat hela sommaren. Jag tycker den har varit fantastisk. Det har hänt en hel del sedan det förra numret av Taubebladet. Fast allt är inte bara till glädje.

Vi har den smärtsamma uppgiften att meddela att vår vice ordförande Rolf Pålsson har lämnat oss. Rolf har också spelat en central roll i kören. Vi tänker mycket på hans älskade Kerstin som mist sin livskamrat. Vi tänker också på Triss som mist sin hustru.

Det finns några aktiviteter kvar på detta verksamhetsår. Missa till exempel inte dansen på Kallbadhuset. Det är tredje gången som vi arrangerar detta. Initiativtagare är medlemmen Birgit Hortlund, som har upplevt liknande arrangemang anordnade av Taubesällskapet i Stockholm. Dessa är väldigt välbesökta av stockholmarna. Hoppas att även vi i Skåne kan tycka att detta trevliga arrangemang är värt ett besök. Vi hoppas att det är en tradition som stannar.

Kören inbjöd alla Sällskapetets medlemmar att följa med till Åland – Stockholm – Skansen. Många var det som reste och hade en oförglömlig resa. Sist i bladet går att läsa en rapport författad av Mari-Anne Nilsson, som skrivit om upplevelsen av denna resa.

Slutligen. Ett år går fort. Nu har vi redan börjat planera för årsmötet nästa år. Det blir den 28 februari. Aktiviteterna för nästa år planeras också, men de håller vi på och presenterar längre fram.

Karin Hanström

Sommarens utfärd till Hanö och Eriksberg

Denna söndagsmorgon var vi 30 personer som kl 9.00 steg på bussen i Malmö. Väderprognosen lovade ett ganska bra väder men med kanske något regn under dagen! När vi tog färjan från Nordersund till fiskehamnen Hanö började det så smått att regna. Vi vandrade i regnet till bygdegården där vi åt vår medhavda picknick! Denna idylliska fiskehamn bjöd på många sevärdheter. Några besökte Bödeboden/Hanö Museum medan några vandrade till Bönsäcken – en unik revel med slipade stenar och

den engelska flottkyrkogården. Mycket mer hann vi inte med förrän det var tid att åka tillbaka till Nordersund och ta bussen de tre milen till Eriksbergs naturpark och vildreservat. Bussen tog oss den 10 km långa safarislingan genom området. Flera stopp gjordes på fantastiska utsiktsplatser där vi försökte se något av de vilda djur som vi läst om skall finnas såsom visent, hjort, råddjur, mufflonfår etc. Inte förrän vi var på väg ut ur reservatet fick vi se vildsvin och hjortar på en äng! Eftermiddagen bjöd på strålände sol. Vi besökte Eriksbergs café och var inne på platsens corp-delogi där Evert Taube bodde när han gästade Bengt Berg som på den tiden ägde Eriksberg. Idag ägs Eriksberg av Rune Andersson.

Karin Nord-Åkerlund

Taubespelen 13-14 juli

Det var ett 20-tal medlemmar som hängde på till Taubespelen i Bohuslän. Ni som inte var med missade verkligen en jättetrevlig resa. Dels var spelen på ett nytt ställe, Tanum Strand. Promenadväg från hotellet. Det var bara ett stenkast från Otterön där Evert skrev många av sin bohuslänska visor.

Ett par punkter på Taubespelen var särskilt minnesvärda. Det var när Caroline af Ugglas sjöng Briggen Blue Bird of Hull. Trots värmen gick det en rysning genom kroppen. Sedan var det en ung flicka, Hanna Boquist, 18 år, som bland annat sjöng Kärleken och vinden. Helt underbart! Det finns hopp om den uppväxande generationen gällande Taubes musik! Det blev inte sämre av att Sven-Bertil var i högform vid årets konsert.

Som om det inte var nog var vi på besök i Fjällbacka. Där kunde man känna igen exteriörer från filmer efter romaner av Camilla Läckberg samt serien Saltön av Viveca Lärn.

Vi gjorde också besök vid Vitlycke där vi fick guidning vid hållristningarna. Mycket intressant. Hela resan leddes av BK Travel med Birgitta Kjellander som reseledare.

Allsångseftermiddag

Så var allsången på Staffanstorps Gästis genomförd. Enligt krögaren var det upp till 350 personer i publiken, vilket är mycket glädjande. Några droppar

regn föll strax innan vi började, men det klarnade upp igen så vädret var härligt. Förutom all allsång, som ackompanjerades av Gerty och Lars Frankell, bjöd kören på två sånger. Dessutom fick vi njuta av Jan Ek's "trubadurande" med fyra visor.

Det kan sägas att det inte enbart var Taubes visor som sjöngs. Det var också Lasse Dahlqvists "Gå upp och pröva dina vingar" och Ulf Lundells "Öppna landskap". Men, till 99% var det Taube.

Ett särskilt tack skall riktas till Jan-Åke Åkerlund som på sitt förträffliga sätt förde allsången och som dessutom hade lagt upp hela programmet.

Hemsidan

Nu har vi äntligen en hemsida. Den har adressen www.taubevannerna.org. Där kan du hitta både Sällskapets aktiviteter samt körens arrangemang. Efterhand läggs foton in från genomförda aktiviteter. Gå in och klicka dig runt.

Nya medlemmar

Vi har fått in några nya medlemmar sedan föregående Taubeblad. Vi önskar er varmt välkomna i Sällskapet.

Dessa personer är:

Annie Persson

Eva Stjernbecker

Mari-Ann Nilsson

Ulla Nilsson

Hoppas ni ska finna er tillrätta, hänga med på våra aktiviteter och trivas i Sällskapet.

Visafton

Boka in **lördagen den 26 oktober**. Vi kommer då att traditionsenligt ha en visafton på Tuppen. Vi återkommer med inbjudan så snart vi har kvällen helt planerad.

Taube vid Öresund

Söndagen den 6 oktober blir det åter dans till Taubekapellet på Ribersborgs Kallbadhus. Hoppas ni har vikt denna dag för detta arrangemang så vi kan ta en svängom eller bara sitta ner och lyssna på vårt eminenta kapell. Observera att dans INTE är obligatoriskt. Det går alldeles utmärkt att bara njuta av musiken. Naturligtvis är det till Taubes musik.

Kapellet, som spelar, består av Jan Ek (körens dirigent och ledare), Magnus Johnsson, Marcus Nordstrand samt David Hofstadius.

Årsmöte 2014

Vi har bokat Kockum Fritid för nästa årsmöte. Detta kommer att hållas den **28 februari**.

Körens genomförda konserter

Kören har i sommar haft nio konserter varav tre kyrkokonserter. Det var bland annat i Brösarp, Håslöv och Degeberga. Det är alltid en viss känsla att sjunga i kyrkor. Det är ju en sådan fantastisk akustik vilket gör att kören alltid är nöjd med konserter just i kyrkor. Det händer att man får stående ovationer från publiken. Det hände denna gång i Brösarps kyrka.

Före konserten i Degeberga var kören på besök på skulptören Ivar Johnssons museum i hembygdsparken. Efter konserten bjöd Karl-Erik och Kerstin Holm på förfriskningar i hembygdsparken. Trevligt initiativ av dessa båda. Tack!

Den 4 augusti hade kören två konserter; först vid Kronetorps mölla sedan snabbt iväg till Katrinetorps Gård. Dessa båda konserter är årligen återkommande. Vädret var fantastiskt den här dagen. På Katrinetorp fanns det en scen i skuggan under träden, vilket var skönt efter att ha stått i stekande sol vid Kronetorps mölla. På Katrinetorp var Elinor Fryklund och förgyllde konserten med sin skönsång. Tack Elinor!

Restaurang Kajutan

En vacker sommarkväll hade Malmö Segelsällskap sammankomst på Restaurang kajutan i Limhamn. Mitt bland båtar, sjö och restaurang ... kan det bli mer "Evertskt" än så?

Everts visor var mycket uppskattade till välkomstdrinken. Tanken var att det skulle vara "mingelmusik" lite i bakgrunden, men Everts musik engagerar och med texter som alla känner igen och många dessutom kan, så blev det en del allsång och många glada ansikten.

Göran Eklund

Håslövs kyrka

Konserten i Håslövs kyrka var en del i kyrkans musiksatsning under sommaren. Artister som Marianne Mörk, Hans Pålsson, Vocal six m.fl har förgyllt sommaren, vilket har inneburit stor publik. Många hade dock kommit för att lyssna speciellt på Evert Taube och Taubekören. En varm och öppen publik i en nästan fullsatt kyrka är en mycket god ingrediens för ett lyckat framträdande.

Magnus Jonsson spelade ett solo av den argentinske accordionisten Astor Piazzolla, ett nummer som han gjorde med sedvanlig bravur. Ett annat solonummer var Jan Eks dotter Klara som sjöng "Brevet från lillan" med en helt fantastisk briljant och mjuk stämma.

Göran Eklund

Körens inbokade konserter

Det finns några ytterligare chanser att lyssna till kören.

28 september 12.00 Limhamns torg

11 oktober 19.15 Annebergsgården, Malmö

Taubedagen den 25 augusti med Ålandsresa

Det blev en helt underbar och fantastisk helg!

Resan började med samling på Sturup för gemensam incheckning av vårt bagage. Väl ombord på flygplanet fick vi snällt tåga ut igen då kaptenen tyckte att vi alla skulle peka ut våra väskor, det fanns en väska för mycket. Nåväl, det kunde ju vara farligt gods i den väskan. För att göra oss lite gladare så drog kapten en liten fräckis som inte lämpar sig för tryck. (vi flög med Norwegian). Ni som inte var med kan ju fråga oss vid nästa träff så berättar vi den.

Vid ankomsten till Arlanda väntade bussen som sedan körde oss på en sightseeing i Stockholm. Trevlig chaufför, som kunde berätta det mesta om stadens sevärdheter, och som gjorde oss glada och uppspelta inför ombordstigningen på Birka Cruises. Oj vilken fin båt det är. Stor och elegant med 10 våningar och med alla faciliteter som tänkas kan. Våra fina hytter på 4:e däck var ganska stora och med fönster.

Klockan 18.00 var det samling för kvällens festbuffé. Massor av mat i alla former från sill till rostbiffar, fruktbord, ostar, desserter och tårter. Vinet var också självbetjäning och ingick i priset. Till sill vill man ju ha en lite nubbe och det fanns naturligtvis att köpa. Vi i Taubesällskapet hade en egen avdelning där vi kunde sjunga och hålla små tal utan att bli störda. Här fick vi husera i 2 timmar men... tiden går ju fort då man har trevligt och skall hinna äta och dricka sjunga Taubevisor mellan varven. Nu hade vi ju en himla tur för en av "servetrissorna" var så intresserad av våra sånger så hon sjöng med och kom med egna förslag på sånger som hon kunde. När våra 2 timmar var slut ordnade hon med så att vi fick sitta kvar några timmar till. Denna kväll blev helt fantastiskt. Mycket allsång och många solo- framförande av olika körmedlemmar, allt tillsammans gav oss en oförglömlig upplevelse.

Tillbaka i Stockholm lördag eftermiddag, Buss till hotellet som var av enklare standard men dög för en natt. Ut på stan i olika grupper för middag och sen tidigt i säng. Vi skulle ju upp tidigt och åka till Skansen inför körens uppsjungning och senare konsert. Solen strålade från en klarblå himmel och Skansen gjorde sig därför extra bra. Vi strosade runt ett tag och drog oss sedan till Bollnästorget där kören skulle sjunga. Ganska mycket publik fastän det var redan klockan halv tolv som körens sjöng. Det lät alldeles utmärkt bra och Taubekören i Skåne står sig mycket bra i jämförelse.

Vill passa på att tacka all trevliga Taubesällskapare som jag fick nöjet att träffa och lära känna lite mer. Tack också till er som arrangerade det hela och till alla er som gjorde små soloframträdande under resan gång, med sång och trevliga anekdoter om livet i stort och smått.

TACK!

Mari-Ann Nilsson

Taubebudet 2/2013 presslagt 2013-09-09 Redaktör: Karin Hanström Föreningstelefonen: 040-26 52 21, Marianne Egelborg Pg 500 32-3
--

