

Bästa Taube-vänner!

Så har vi kommit en bit in i sommaren och midsommaren är avklarad.

Aktiviteter runt omkring Taube är oftast koncentrerade på sommaren. För visst kan vi väl vara överens om att Evert Taube är sommaren. Som vi brukar säga - fanns sommaren före Evert Taube? Eller var det han som uppfann den? Man kan undra.

Vi har nyligen genomfört allsången på Handikappbadet i Malmö.

Kören har en del arrangemang inbokade, som redovisas längre fram i bladet.

Resan till Åland med Stockholmssällskapet ser vi fram emot.

Vi upprepar ett gammalt succéarrangemang. Vi får återigen komma till Gyllebogården. Där får vi ta med oss egen matsäck med tillhörande dryck.

Vi försöker att alla våra aktiviteter skall ha ett taubetema, men Evert har inte så stor anknytning till Skåne så det är svårt att hitta något taubskt. Årets utflykt går till Österlen. Det närmsta Taube vi kan komma är väl att vi får sjunga i bilarna mellan gårdarna. Hur som helst kommer garanterat denna utflykt att bli mycket trevlig. Och att få möjlighet att umgås med andra trevliga medlemmar.

Vid årsmötet valdes två nya medlemmar in i styrelsen. Dessa båda har beretts plats för en presentation av sig i detta blad.

Därmed vill vi i styrelsen önska er alla en fortsatt skön sommar och hoppas vi ses på aktiviteterna!

Karin Hanström

Rönnerdahl drömmar ...

Den 13 april spelades Rönnerdahl drömmar i Vellinge konserthus. Detta arrangemang drar mycket publik. Föreställningen blir mycket underhållande med inläggen från ljugarbänken. Denna består av Ingegerd Håkansson, Göran Eklund och inte minst Jan-Åke Åkerlund, som också är den sammanhållande länken av hela arrangemanget. Detta gör han förtjänstfullt tillsammans med hustrun Karin. För det musikaliska ansvarar körens ledare, Jan Ek.

Nu söker vi efter en ny plats att sätta upp detta sånglustspel. Har du något tips, kontakta Karin Nord-Åkerlund, 0708-12 69 63.

"På kryss med Taube"

Glädjande nog har ett 50-tal medlemmar anmält sig till resan till Åland med Taubesällskapet i Stockholm. Det blir konsert med Sven-Bertil Taube. Jeja Sundström, Pär Sörman och Tomas Edström uppträder också. Stockholmskören har en konsert. Mysingen spelar upp till dans. Inte minst har vår egen kör ett framträdande på cirka 45 minuter. Som ni märker så blir det full fart på Cinderella den 7-8 oktober. Oj, vad vi ser fram emot detta!

Båten avgår 18.00 på tisdagen och är åter vid 16-tiden på onsdagen. Vi flyger och har en transferbuss till och från båten. Detta ordnas av Torgils Andersson.

Allsångskväll

Den 24 juni var det allsång på Handikappbadet. Vädret var inte det bästa. Det blåste kallt från havet med inslag av regn och lite åska. Publiken höll ut länge, men var genomfrusna och många valde så småningom att ge upp och bege sig hem. Trots allt blev det en trevlig allsångskväll. Presentatör var vår egen Jan-Åke Åkerlund. Solister var vår förre ordförande Håkan Lundh samt körens ledare, Jan Ek.

Utflykt "5 gårdar på Österlen"

Den 27 augusti är det dags för årets utflykt. Denna gång till Österlen. Vi kör i privata bilar, som vi fyller på med icke bilburna medlemmar. Ägaren av respektive bil får ersättning för detta. Pris för utflykten är cirka 450 kronor och då ingår ett par fikapausar och lunch. Närmare detaljer får du när vi skickar ut inbjudan till denna trevliga utflykt. Boka in datumet i kalendern så länge!

Nya medlemmar

Sällskapet har fått några nya medlemmar, som vi hälsar hjärtligt välkomna och hoppas att ni finner våra aktiviteter intressanta och kommer, så vi får lära känna er. De nya är:

Birgitta Hansson, Limhamn

Elsie Olsson, Malmö

Irene Åxhult, Malmö

Sven Törnqvist, Malmö

Körens inbokade konserter

Här presenterar vi de för kören hittills inbokade konserter:

13 juli 18.00	Brösarps Kyrka
10 augusti 15.00	Katrinetorps Gård, Malmö
23 augusti	Foteviken, Höllviken
16 oktober	Nibblegården, Lund
28 oktober 14.30	Bellevue Park, Malmö

Katrinetorps Gård

Konserten på Katrinetorps Gård den **10 augusti klockan 15.00** är ett årligen återkommande arrangemang. Kören sjunger i den vackra parken. Efteråt kan man fika i trädgården. En utflykt så god som någon.

"Taube på något sätt"

Vi håller på att fundera på hur vi ska lägga upp programmet för "Taube på något sätt". Tidigare år har det varit stor uppslutning på **Gyllebogården** i Malmö. Vi har därför försökt och lyckats få komma dit igen. Det blir den **24 oktober klockan 18.00**. Ta med egen picknick och något gott att dricka till. Allt efter tycke och smak.

Taubespelen 12-13 juli

Är du intresserad av att åka till Taubespelen finns det möjlighet att åka med Jörns bussresor. Kontakta dem för mer information.

<http://www.taubespelen.com/main.html>

Nya styrelsemedlemmar!

Mari-Ann Nilsson

Som ny styrelsemedlem i Taubesällskapet fick jag i uppdrag att göra en liten presentation av mig själv. Det är ju inte så lätt som det låter... vem är jag? – jag gillar att sjunga och speciellt allsång och då naturligtvis alla våra Taubesånger som ligger oss så varmt om hjärtat.

Genom goda vänner och bekanta har jag känt till och hört talas om Taubesällskapet under ganska lång tid. Blev sedan medbjuden till Rönnerdahl drömmer på Kockums fritid. Både jag och min man Jan-Olle hade en mycket trevlig och angenäm upplevelse och bestämde oss för att detta ville vi vara med om igen och blev därför genast medlemmar. Vi har varit med på många olika evenemang i klubbens regi, alltid lika trevliga och upplyftande.

Inför senast årsmötet blev jag tidigt tillfrågad om att vara med i styrelsen. Var först lite tveksam då jag redan har ganska många och ibland krävande styrelseuppdrag i andra föreningar. Efter lite funderingar beslöt jag att tacka ja. Vem vet jag kanske kan bidra och ge mitt stöd och erfarenhet då det gäller bl.a. marknadsföring, nya idéer och projekt. Jag lovar att göra mitt allra bästa för Taubesällskapet Skåne.

Solveig Olsson

Här kommer en hälsning från en alldeles ny styrelseledamot i Taubesällskapet.

Jag heter Solveig Ohlsson och bor i Staffanstorp. Njuter nu av pensionärlivet tillsammans med min man, som heter Sven. Jag har alltid varit en stor beundrare av Taube och har sjungit hans visor ända sedan pappa och jag sjöng dem tillsammans i bilen varje gång vi var ute och 'finåkte' på söndagarna, som man gjorde när jag var barn.

Jag är också en stor beundrare av Sven-Bertil Taube.

Nu hoppas jag att kunna göra en insats i styrelsen och på köpet lära mig mer om Taube och tillsammans med alla er andra sjunga Taubes visor och hålla dem levande en lång tid ännu. En sådan skatt får inte glömmas bort!

Inga-Britt Fredholm avliden

Taubesällskapets i Stockholm hedersmedlem Inga-Britt Fredholm har avlidit, 90 år gammal. I femton års tid, på 1960- och 1970-talen, var hon Evert Taubes litterära sekreterare. Hennes insatser för Taubes skapande kan inte övervärderas. Hon var inte bara den som höll ordning på projekten och skrev rent hans manus. Hon tog också aktiv del i själva författararbetet, med råd och synpunkter. Tillsammans skrev de bildbiografierna "När jag var en ung caballero" och "Kom i min famn". Inga-Britt redigerade flera antologier med Taubes berättelser. Om sitt samarbete med Taube skrev hon också en egen bok, "Tänk, inspirera herr Andersson". Med sin vänlighet, sin humor och sin bildning glädde hon många Taube-vänner. Sällskapet sörjer djupt den nobla kvinna, som var medlem i Evert Taubesällskapet ända från dess bildande 1979.

GÖRAN GYNNE April 2014

Ny bok

I Sydsvenskan den 26 juni recenserades en ny bok om Evert Taube. Det är en antologi och heter "**Elva sidor av Taube**", utg. Folkuniversitetets Akademiska Press. En av redaktörerna är David Anthin. Den handlar om "multikonstnärens" liv och visar mångsidigheten i Taubes konstnärskap, enligt recensionen.



