

Så är det dags för nummer 2 av årets Taubebblad. Vad har hänt sedan nr 1?

Vi har hunnit med att åka på Flotten i augusti och varit på en höstfest med Trivs med Taube, på restaurang Kamaki den 9 november.

Flottfärden den 24 augusti i år var med en längre runda än tidigare och det blev verkligen en helt ny upplevelse. Att få se Malmö från detta perspektiv var verkligen nytt och annorlunda. Starten var på andra hållet d.v.s. mot Rørsjökanalen. Alla dessa nya byggnader som kommit upp vid kanalkanterna var förbluffande vackra att se, efter svängen vid Roddklubben mot Malmö station och längs med Norra Vallgatan, har Malmö verkligen vuxit och utvecklats till en helt ny och annorlunda miljö med terrasser mot kanalen, cykelbanor och vackra vyer på alla håll. Man blev faktiskt ganska imponerad av hur Malmö har moderniserats och utvecklats.

Ombord på flotten var det ett glatt gäng som åt drack och var på ett härlig sånghumör. Skepparen framförde en del olika sånger ur den svenska låtskatten både som allsång och solo. - Här kommer några bilder från detta äventyr.



Text och layout Mari-Ann Nilsson



Foto: Lars Närvall

Onsdagen den 9 november träffades Taubesällskapetets medlemmar på Restaurang Kamaki. För övrigt andra gången detta år.

”Trivs med Taube” skulle starta kl.18:00, men ett flertal av sällskapet var på plats redan innan 17:00.

Trevligt med en sådan entusiastisk publik!

Alla hade lämnat sin beställning tidigare, på vad som skulle ätas. Så när vi droppade in så var det bara att gå till baren och köpa sitt fludium till maten. Restaurangpersonalen var snabba med att komma med maten och den var otroligt väl-lagad och smakade utmärkt.

Vid denna tidpunkt hade vår dragospelare **Torsten Nordstrand** och körledaren **Jan Ek** satt sig på plats och inledde kvällen med första allsången som sedan följdes av vad jag tror med ytterligare 17 låtar.

I mellanakten tog vår eminente kåsör **Göran Eklund** till orda och höll ett bejublat kåseri om Evert Taubes liv och leverne. *Otroligt kunnig och påläst om ämnet Evert Taube.* Därefter tog Jan Ek vid med sin gitarr och framförde ett par visor med verklig känsla. Efter Jan tog dragospelaren Torsten Nordstrand vid och visade sin skicklighet på sitt instrument. Det var verkligen medryckande, och det blev många låtar. Kvällen närmade sig slutet och alla var mätta och belättna både mat-mässigt och sång-mässigt. **En verkligt lyckad kväll. Flera frågade: ” När blir nästa gång?” Och medlemmar som inte var med denna gång: ” kom nästa gång:” kom till nästa ” Trivs med Taube”!**

Text & bilder
Karl-Erik Holm
v.ordf

Rapport från Taubekören

Taubekören sjöng traditionsenligt på Nationaldagen på Tuppens Servicecenter. Även Limhamns Hamnfestival fick besök av Taubekören.

Vår julkonsert som i år ägde rum den 10 dec. är även den avklarad.

Så nu blickar vi fram mot det nya året, där vi har några konserter inbokade.

Taubekören kommer att sjunga på Taubesällskapetets Årsmöte den 15 mars.

Text Lars Närvall

