

Ordförande har ordet

Jag tillträdde som ordförande i Taubesällskapet den 22 mars 2023, efter att tidigare varit v.ordf. i sällskapet.

Och ser fram emot att vi gemensamt har Taubesällskapet som gör sitt till för att förgylla vår tillvaro. Vi skall inte avskärma oss från omvärlden, trots att vi varit förlamade av pandemi ett par år, invadering av Ukraina, elpriser som skjutit i höjden, och allt som har gjort det dyrt för oss medborgare.

Vår första tanke är att vi skall ge ut lite fler Taubeblad med information om vad som komma skall, samt att det då skall innehålla mycket bilder om vad vi gjort senaste tiden. Alltid trevligt att se om Du är med.

Som de flesta föreningar så har även vi det svårt med nyrekryteringar av nya medlemmar. Vi hoppas med den här nya given, att ni alla hjälper till att öka medlemsantalet.

Vi har spännande saker att se fram emot i sommar och höst. Först ut är Flottfärd på Malmös kanaler den 23 augusti med start kl.15:00 och det blir en långtur på 2 tim och 15 min. Glöm inte att ta med picknickkorgen. På denna tur kommer sällskapet att bjuda på ett glas vin.

Nästa begivenhet blir en Visafton med Ronnie och Carmen den 14 september kl.17:00 som sjunger och spelar Taube, även andra visor, glöm inte picknickkorgen.

Den 26 oktober kommer Taubekören till S:t Andreas församling kl.14:00 för att sjunga Taube för er under en ny körledare. Där brukar bullas upp kakor & kaffe.

Avslutningsvis så vill vi styrande i Taubesällskapet "Önska en riktigt skön sommar!" Och välkomna till höstens program. Då ser vi gärna så många som möjligt av er i de olika arrangemang som ordnas.
Karl-Erik Holm
Ordförande

Fler nyheter om Taubekören

Taubekörens körledare, Jan Ek, som under 14 år lett kören, och under denna tid hållit oss i strama tyglar, med körövningar varje onsdagskväll mellan kl.18-20:15 gjorde nu sitt sista bejublade framträdande på Tuppen den 6 juni.

Jan Ek slutar nu som vår körledare, vilket vi kommer att sakna mycket.

Hans alltid otroliga tålamod att öva med oss till nöjaktigt resultat uppnåddes är beundransvärt.

Vid vår avskedslunch efter konserten, avtackades Jan med pompa och ståt, vilket han var värd.

I nästa Taubeblad kommer vi att presentera körens nya körledare, med utförligt reportage och bild.

Text Karl-Erik Holm



Avtackning av vår körledare Jan Ek

Vi skickar detta Taubeblad även till gamla medlemmar.

Har du inte betalat ditt medlemskap eller vill förnya det, så är du välkommen att göra detta till BG 554-3384. Årsavgiften är 150:-



Solosång framförd av Per-Olof Karlsson



Vår accordionist denna gång var Torsten Nordstrand



Vår confransiär Göran Eklund

Sven-Bertil Taube 1934 – 2022

En hedersmedlem har gått ur tiden. Själva fundamentet i vår krets.

”En dag skall vi alla dö. *Alla andra* dagar skall vi leva” sa P.O. Enqvist

Det känns som det stämmer på Sven-Bertil. (Ja, jag kallar honom Sven-Bertil fast jag inte kände honom närmare men han tillhörde ju ”vår krets”). Trots begränsningar i syn och rörelse kändes han ändå vital när han uppträdde eller berättade. Han turnerade tills pandemin lade sig som en våt filt över all scenverksamhet. 2015 gjorde han succé i TV 4:s Så mycket bättre. Sven-Bertil dag sågs av 1 811 000 tittare, klart högst den säsongen.

Och nog var det lite synd om rapp-artisterna Ison & Fille. Med blädderblock och förberedd pedagogik skulle man förklara det slangspråk man använder i modern rapp. Sven-Bertil hängde på och drog paralleller till sin ungdoms Stockholms-slang. Det hela slutade med att det var Sven-Bertil som stod vid blädderblocket och undervisade.

Det var undervisning av en man med massor av erfarenhet. I mitten av 50-talet studerade han i USA, men som en ”grej vid sidan om” spelade han in en skiva med svensk folkmusik på amerikanska. 1958 började Sven-Bertil studera teater och kom in på Dramatens elevskola, året efter, och gjorde sin debut på Dramaten 1960.

Sedan rullade det på med teater, film, konserter både i Sverige och i England. Många är de roller och skivor som genererat priser och utmärkelser.

På senare år gjorde han sporadiska framträdanden med en sorts tack och adjö turné med uppsättningen *Homage* 2015.

”En dag skall vi alla dö ...” . Men Sven-Bertil var ett föredöme för alla som gillar att sjunga. Han gjorde pappas visor till sina med sin distinkta artikulation och lite lågmälda eftertänksamhet. Detta kommer att leva kvar länge än.

Tack Sven-Bertil och tack Mikaela, som utöver livskamrat även kom att bli Sven-Bertil's ögon och ”sparringpartner” i repetitionerna.

Nedan ett utdrag från Taubeblad 4, 2014

Hedersmedlem

Vi har tidigare frågat Sven-Bertil Taube om han kunde tänka sig att vi fick utnämna honom till hedersmedlem i vårt Sällskap eftersom vi hade en önskan om detta. Sven-Bertil blev mycket hedrad och i samband med resan till Åland, när kören hade sin konsert, tillkännagav vi detta genom vår ord-förande, Jan Erikson.





Taubesällskapet i Skåne!

önskar

Glad Midsommar!



[Det här fotot](#) av Okänd författare licensieras enligt [CC BY-NC-ND](#)