



Ordförande har ordet

Julen närmar sig med stormsteg, och mycket skall göras innan vi sätter oss till bords med familjen. Som att skriva julkort, vi som fortsätter att göra detta och inte bara sänder mail eller sms. Jag får erkänna att jag också skickar digitalt, men ett personligt julkort värmer i hjärtat mer. Nu till andra saker, vår körledare Gunnel Brodin slutar. Hon hade sin sista konsert med Taubekören den 7 december på Tuppen. Men var inte oroliga Taubekören skall fortsätta med ny körledare och som vi hoppas med förstärkning av nya sångare och medlemmar. Vi hade dagen efter den 8 dec. ett framträdande på ångisbrytaren Bore som ligger vid Skeppsbron, hon fyllde 130 år och är i skick som den dag hon lämnade varvet. Publiken uppskattade körens framträdande. Den 10 dec. framförde Taubekören en konsert på Bellevue Park. För Taubesällskapet skall vi i januari, ha en eftermiddagsträff med Lasse på Flotten. Han har numera en lokal på Mariedalsvägen 56. Den 23 januari kl. 15.00 så kör han samma koncept som när vi seglar med flotten på sommaren. Som vanligt tar vi med egen mat och dryck. Lasse kommer att spela och sjunga för oss, samt underhålla oss med en frågesport med tema Evert Taube, det blir lagsport och en vinnare kommer att utses. Givetvis kommer han att leda allsång med oss. För detta betalar vi 150:-, gärna kontant. Vi kan vara max 45 personer i lokalen. Busslinjer stannar vid Dammgråden, och lokalen ligger sidan om gamla fotografen Brorson på Mariedalsvägen. Anmälan görs till Irene Andersson på 0760-154567. Det går bra med SMS. Sista anmälningsdag 20 jan. Till sist vill jag önska er alla God Jul och Gott Nytt År
Er ordförande
Karl-Erik Holm

Tankar i ett kåseri

Det sägs att vi ofta formas av den omgivning vi befinner oss i. Dagens moderna människor formas av datorvärldens ”influere”, ”Influencers”. Evert influerades mycket av den miljö han befann sig i, d.v.s. på en liten kobbe i havet. Vinga erbjöd mycket spännande för en uppväxande yngling. Men Evert ville mer. Han sökte sig ut. Han ville själv uppleva alla dom där spännande historierna som han hört hela livet. På denna resa träffade han många spännande människor. Många av deras öden och äventyr finns sedan inbäddade i olika visor. Inte i någon ordning eller igenkännbart. Evert var i Argentina och fick Tangon i blodet. Han var i Italien och fick med sig Madrigaler och italiensk folkmusik. Han seglade själv eller reste med sin bror, Förste styrman Gösta Taube. Evert utforskade grundligt, med stark hjälp av Albert Engström, Stockholms skärgård. Engström satt i Svenska Akademien, en post som Evert hett eftertraktade. Om man får tro Albert Engström (vilket man bör vara försiktig med) så bestod livet i skärgården mestadels av brända och destillerade drycker. På dagarna skulle man lura iväg Länsman så han inte var i vägen när man skulle ta emot smuggelsprit på natten. Denna sprit skulle härbärgas och distribueras så diskret som möjligt. Därtill hade, fortfarande enl. Engström, tydligen var och varannan Rospigg en hembränningsapparat i vedboden. Här skulle det produceras och konsumeras. Denna del av Roslagens kultur återspeglas i mycket liten omfattning i Everts verk. Det är Calle Schewen som fredligt blandar sitt kaffe med Kron. Den mer allmänna dryckesvisan Än en gång därän och kanske något mer. Vittnesmålen är omfattande rörande livet på Den Gyllene Freden och Evert hade stundom problem att ta sig hem för egen maskin. Trots många lärda analyser av Fritiof Anderssons

Paradmarsch så anar jag dock att det hela handlar om en något ostadig trupp, på väg genom sta'n i sena timman för en nattmacka hos någon.

Framtänkt utan något som helst personligt ansvar:
Göran Eklund

Bilder från Taubekörens Julkonsert på Tuppen och konserten vid ångisbrytaren Bore







Nästa aktivitet blir en picknic med Quiz som skall hållas torsdagen den 23 januari. Se tidigare i Taubebladet under Ordförande har ordet, så ser du hur du gör din anmälan.

Styrelsen

God Jul och

Gott Nytt År

önskas alla medlemmar i
Taubesällskapet i Skåne!

